

De Nieuwe Gids. Jaargang 44 (1929)

Aan Dr. Hendrik Jan Boeken.

De silhouet der Steden is de toren,
Koepel en spits en naald, steenen gedachten,
Wier bronzen stem dreunt door de droeve nachten,
Door nachten ook, vreugdig om 't nieuw-geboren';

Maar aan het Land zal ander beeld behooren.
Torens van klank, waarboven sterrenachten
Van louter geest, en nevelwitte klachten
En zege en vreeze in wisseling van koren.

Hier rijst Uw bouwwerk, Boeken, eeuwen-krachtig;
Uw zang der Hoop, teer als het waas van ooft,
Dat oogen streelt en mondevreugd belooft;

En oude Sage op 't zinnerijkst geduid,
Daar Dietsche taal klinkt met een Grieksch geluid;
Zoo straalt Uw zon aan 't firmament van Tachtig.