

De Nieuwe Gids. Jaargang 50(1935) – [p. 301]

**Aan Willem Kloos en Lodewijk van Deysse  
opgedragen ter gelegenheid van het vijftig-jarig  
jubileum van De Nieuwe Gids en hun beider  
bevordering tot doctoren in de letteren en wijsbegeerte  
door den senaat der Universiteit van Amsterdam op 27  
mei 1935**

**door Professor B. Faddegon.**

Trotsch voel ik, dat mijn woord zijn deel mocht wegen  
In blij besluit, dat meest de geefster siert,  
Mijn Alma Mater, die Uw feestdag viert,  
Doorluchte Vrouw, wie 'k opdroeg hart en degen.

De jaren gingen, doch zij heeft gezwegen,  
Al schold men haar het willoos week gediert,  
Dat op den golfslag drijft en nimmer wierd  
Noch scheen beroerd door bui of zonnezegen.

Zij overwoog: hoe zou mijn onderscheiding  
Den kunstnaar voegen? ook: zij schonken leiding,  
Mijzelf vernieuwd diep inzicht! Op haar staf

Mijmerde ze, toen lentelucht kwam dragen  
Het beierend getal van vijftig slagen  
En Zij Uw roem Haar wijdend Amen gaf.